



## Oudheidkundige Kring 'Geertruydenberghe'

Opricht op 12 november 1974  
Omvat de plaatsen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer



## KringNieuws



Hart voor Historie

### Colofon

44e jaargang, nummer 8,  
november 2018  
KringNieuws verschijnt  
minimaal 8x per jaar

### Secretariaat:

Venestraat 25, 4931 BM  
Geertruidenberg  
Telefoon: 0162-515569

### E-mail:

[info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl](mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl)

### Redactie:

John François

Kopij voor KringNieuws  
[john.francois@hotmail.com](mailto:john.francois@hotmail.com)

### Sluitingsdatum kopij:

**30 november 2018**

Druk: Ergon, grafimedia te  
Eindhoven

### Afzonderlijke hoogtepunten:

Lezing actueel	1
Verslag lezing	2
Verslag excursie 2018	3
Vervolg verslag/ Brabants Heem nieuwsbrief	4
Vrijwilligers in het zonnetje gezet	5
Halvenzolenroute	6
Museum "De Roos" pakt uit	7
Divers nieuws / agenda	8

### Bezoek onze website!

Ga naar:

[www.oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl](http://www.oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl)

### Speciale aandacht

[www.canon-geertruidenberg.nl](http://www.canon-geertruidenberg.nl)

### Rekeningnummer:

Rabobank  
NL42 RABO 0115 6003 10  
KvK nr. 40271212

## Uitnodiging lezing: "Kwiek en Katholiek"

Datum: donderdag 22 november 2018  
Spreker: Hans van den Eeden  
Locatie: Theaterzaal van Cultureel Centrum 'De Schattelijn'  
Tiid: 20.00 uur (inloop vanaf 19:30)



Tijdens de lezing neemt journalist Hans van den Eeden zijn toehoorders mee naar onder andere het Rijke Roomse leven. Volgens zijn opvatting zit ondanks weerstand en vragen het geloof bij veel Brabanders diep in het DNA.

De volksdevotie is in Brabant groter dan gedacht. Maria, de zoete moeder in de Sint Jan in 's-Hertogenbosch trekt dagelijks honderden bezoekers. Als door de ontkerkelijking noodgedwongen kerken moeten sluiten roept dit vaak weerstand op.

Tijdens deze interactieve lezing wordt nader ingegaan hoe het Rooms-katholieke geloof zich heeft kunnen ontwikkelen. De vele tradities, rituelen, normen en waarden zullen bij de aanwezigen herkenning oproepen. Dat geldt ook voor de verering van heiligen.

De lezing start bij de komst van de Fransen die in 1795 het mogelijk maakten dat katholieken hun geloof, na 1648, weer konden belijden. In verschillende tijdsperiodes wordt stilgestaan bij de ontwikkeling, de sociale beweging en de emancipatie van de rooms-katholieken. Dit wordt binnen een maatschappelijke context geplaatst.

Van den Eeden heeft verschillende cultuur-historische publicaties op zijn naam staan. Recent verscheen van hem het boek "Thuis in de abdij", over abdij Marienkroon in Nieuwkuijk.



Het bestuur wenst u weer een interessante en leuke avond toe bij deze lezing. Zo u waarschijnlijk wel weet is de toegang voor de lezing gratis, de drankjes die u aan de bar gebruikt moet u echter wel afrekenen ;-). Breng ook gerust uw kennissen, burens of familie mee, hierdoor wordt het alleen maar gezelliger.

De toegang is gratis ook voor niet leden

## Verslag lezing: “Brabant als toeristische trekpleister: Poolse perspectieven uit de 17de eeuw”

Datum: donderdag 18 oktober 2018  
 Spreker: Paul Hulsenboom  
 Locatie: Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelij’



Paul Hulsenboom

Promovendus Paul Hulsenboom - Nederlandse taal en cultuur - verzorgde een erg interessante en levendige lezing. Gedurende deze lezing hebben we een uitgebreide kijk gekregen op het Poolse toerisme in het Brabant van de zeventiende eeuw. Een geheel andere kijk op de Polen zo deze nu geregeld in het nieuws komen.

Poolse edellieden uit die tijd (+/-1600) kwamen hier ter lering en vermaak en maakten een soort schoolreis door Brabant. Een reisgezelschap in die tijd bestond uit meerdere familieleden, een leraar/begeleider, een tolk en afhankelijk van het budget een aantal hulpen. In ogen-schouw genomen dat Brabant er in die tijd anders uit zag dan nu, een deel van België hoorde tot Brabant, verklaart de bezochte steden waarover men spreekt. Men stuurde brieven en maakten reis verslagen waar nu veel informatie uit die tijd door onze spreker is gebruikt in zijn onderzoek. Kennis van de verschillende steden was belangrijk voor de algemene ontwikkeling en het bouwen van netwerken. Brussel, Antwerpen, Leuven en Breda waren populaire bestemmingen, met name omdat men de steden simpelweg erg mooi vond. Kerken, kastelen, parken en tuinen: men vond het allemaal prachtig. Alleen in Leuven was men eerder geïnteresseerd in de universiteit en de knappe koppen dan in het schoon van de stad zelf. Daarnaast is aandacht besteed aan een heel specifiek maar ook heel belangrijk onderdeel van dit Poolse toerisme, namelijk het gebruik van Brabant als militaire leerschool. De Poolse adel was krijgshaftig gezind. Talloze Europeanen reisden tijdens de Tachtigjarige Oorlog hier naartoe om te leren over de krijgskunst. Koonprins Ladislav Sigismund was niet de eerste, noch de laatste Poolse edelman die een bezoek bracht aan de Nederlandse slagvelden, maar hij was zondermeer de meest bekende.



*Een van de getoonde sheets die ook nog eens over Geertruidenberg spreekt*

Zijn bezoek kreeg bekendheid in zowel de Lage Landen als Polen-Litouwen en getuige de Engelse krantenartikelen, de Duitse kaart en het Spaanse toneelstuk vond men de gebeurtenis ook daar van belang. Met name in Polen-Litouwen werd nog lang na 1624 volop op het bezoek gereflecteerd. Uiteindelijk kreeg het zelfs epische proporties, bijvoorbeeld door de anekdote over de maansverduistering en de belangrijke rol die Ladislav tijdens de belegering zou hebben gespeeld. Dit zorgde ervoor dat het Beleg van Breda beroemd werd onder de Pools-Litouwse adel. Vanaf dat moment was de toekomstige koning onlosmakelijk verbonden met de stad, waar hij niet alleen had bijgeleerd, maar ook aan de wereld had laten zien wat hij in huis had. Het lijkt bovendien geen twijfel dat zijn trip naar Breda nog

meer van zijn landgenoten inspireerde om oorlogservaring op te doen in de strijd die woedde tussen Spanje en de Republiek. Het is bijvoorbeeld bekend, dat hij een Poolse edelman adviseerde om naar de militaire school van Breda te gaan, nadat de stad in 1637 weer door de Staatse legers was heroverd. Ook Ladislav zelf kon zijn opgedane kennis goed gebruiken: de versterkingen die de Polen in 1633 bouwden tijdens het Beleg van Smolensk, waarbij de Polen de Russen versloegen, waren gemodelleerd op het voorbeeld van Breda. Met een beetje fantasie kunnen we ons daarom best voor stellen, dat Ladislav trots zou zijn geweest, als hij zou hebben geweten dat zijn landgenoten ruim drie eeuwen later zo'n belangrijke rol zouden spelen bij het bevrijden van de stad die hij in 1624 zelf belegerd had zien worden.

Spreker Paul Hulsenboom (1990) behaalde een BA in Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit, waar hij vervolgens afstudeerde in de Research Master Literary Studies (beiden cum laude). Tijdens zijn studie verrichtte hij onderzoek aan het Corpus Christi College aan de Universiteit van Oxford en was hij vier student-assistent. Zijn MA-scriptie, die in verschillende delen werd gepubliceerd, getiteld 'The Sarmatian Horace in Antwerp: Three authors laurence Sarbiewski' (2013), gecentreerd rond een aantal neolatijnse lovende gedichten uit Antwerpen, geschreven ter ere van de Poolse dichter Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640). Zijn publicaties betreffen vooral Nederlands-Poolse historische culturele relaties. Een zeer fascinerende lezing bedankt Paul en organisator Jan van Gils.



*Promovendus Paul Hulsenboom in het vuur van zijn lezing*

## Succesvolle excursie 2018 naar Urk

Onder een strak blauwe hemel en in het kader van de jaarlijkse OKG dagexcursie, vertrok zaterdagmorgen 29 september 2018 om 8.30 uur, een volle touringcar gevuld met OKG leden en een aantal introducés, richting Urk. Tijdens de voorspoedig verlopen reis verwelkomde OKG voorzitter Jan van Gils, de deelnemers en werd, om alvast in de stemming te komen, een promotie filmpje over Urk, op de aanwezige TV schermen in de bus, vertoond. Ca 10.15 uur arriveerde het gezelschap bij Restaurant Het Achterhuis in Urk.

Hier stond op het 'Voordek' de koffie met gebak klaar en had men een schitterend uitzicht over het IJsselmeer, de Haven en het oude dorp Urk.

Na de koffie ging het via een korte wandeling naar het Museum van Urk, gevestigd in het Oude Raadhuis van het dorp en gebouwd in 1904.



In het Museum werd het gezelschap uiterst vriendelijk ontvangen door twee gidsen, waarvan één dame in originele Urk-se kledij. Aan de hand van vele objecten werd op een heel leuke manier, veel informatie over het ontstaan en de tradities van het vissersdorp Urk, aan het gezelschap meegegeven.

Volgens de Museum-gidsen was de tijd die het gezelschap in het Museum kon doorbrengen veel te kort. Zij hadden nog graag veel meer over de geschiedenis en gebruiken van Urk, willen vertellen.

Maar er moest nog een filmpje over Urk worden bekeken en weer terug naar het Restaurant Het Achterhuis, waar om 13.00 uur namelijk de lunch werd geserveerd.

Bij het verlaten van het Museum werden de deelnemers nog verrast met een fraaie in Urk-se boodschappen tas in klederdrachtkleuren, gevuld met een boekwerkje over Urk en diverse ander info over Urk.

De locatie in het Restaurant was ditmaal het 'Lidodek', de zaal waar de inwendige mens op een heerlijke en uitgebreide lunch werd getrakteerd, met nu een ander uitzicht op het IJsselmeer en Oude Haven.

Tijdens de lunch ontstond nog grote hilariteit, op het IJsselmeer was een boot werd gespot waarop, je gelooft het niet, Sinterklaas en Zwarte Piet aan dek stonden. Waren ze te vroeg of de weg kwijt? Uit onderzoek bleek dat het opnames betrof voor een speelfilm.



Stoomboot uit Spanje ?? foto: Henk Oome

Na de lunch, om 14.00 uur stonden bij het Restaurant drie gidsen klaar om het gezelschap mee te nemen voor een rondleiding door het oude dorp Urk. De Urk-ers noemen dit een 'Ginkiestocht'. Ginkie betekent in Urk's dialect 'steegje'.



Urker vissershuisjes



met smalle steegjes (Ginkies) foto's: Henk Oome

De deelnemers werden door heel pittoreske straatjes en steegjes (sommige niet breder dan 75 cm) geleid, terwijl sappige verhalen over het vroegere leven 'op Urk', door de gidsen werden verteld. De wandeling ging uiteraard ook langs een van de 20 kerkjes van Urk.



*Één van de 20 kerkjes*

Na een rondleiding van 1 ½ uur (bij sommige gidsen nog langer) werd rustig richting Het Achterhuis gewandeld, waar de bus geparkeerd stond om met het gezelschap om ca 16.30 uur weer terug te keren naar Geertruidenberg. Maar echt vertrokken werd er pas nadat velen nog even neerstreken op een gezellig terrasje, voor een drankje, in een heerlijk zonnetje dat de hele dag van de excursie had geschinen.

Indrukwekkend was het bezoek aan het Vissersmonument.

Dit monument werd door koningin Juliana op 11 mei 1968 onthuld. Het stelt een vissersvrouw voor, die nog één keer achterom kijkt vanwaar haar geliefden hadden moeten komen.

Op 34 marmeren platen staan 368 namen van hen die sinds 1865 op zee het leven verloren. Onder hen bevonden zich kinderen van 8 t/m 11 jaar.



*Vissersmonument. foto's: Henk Oome*

Onderweg naar huis dankte de voorzitter namens het OKG bestuur, de organisatoren Chris van den Heijkant en John François voor de organisatie van deze mooie trip naar Urk en nodigde een ieder uit om bij de volgende excursie weer aanwezig te zijn.

Ca. 18.15 uur arriveerde het gezelschap weer in Geertruidenberg en spoedde de deelnemers zich na deze lange dag, moe maar voldaan huiswaarts.



Nieuwsbrief Brabants Heem 01/10/2018

Geachte lezer,

De eerste nieuwsbrief is goed ontvangen. Er zijn al aardig wat aanmeldingen binnen, van heemkundekringen en van particuliere personen. Bijna 160 in getal.

Aan de besturen van de heemkundekringen en erfgoedverenigingen graag het verzoek bekendheid te geven aan deze nieuwsbrief. Aanmeldingen kunnen worden gedaan via het email-adres dat onderaan staat vermeld. De nieuwsbrief is voor alle mensen die op een of andere wijze actief zijn in de erfgoedsector. Er zijn geen kosten aan verbonden. Deze nieuwsbrief is zowel op desktop, mobiele telefoon als tablet te ontvangen en te lezen.

[tjeuvanras@brabantsheem.nl](mailto:tjeuvanras@brabantsheem.nl)

Al vast even rondneuzen op de website? <http://www.brabantsheem.nl/>

## Gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers van de OKG

Het Bestuur van de Oudheidkundige Kring 'Geertruydenberghe' had op maandagavond 29 oktober 2018, alle mensen, welke zich op enigerlei wijze inzetten voor de Kring, uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in de historische kelder aan de Elfhuizen 7 te Geertruidenberg.

Het bleek een goed en gewaardeerd initiatief, de vrijwilligers weer eens extra in het zonnetje te zetten. In zijn welkomst woordje sprak de OKG voorzitter Jan van Gils, de vrijwilligers persoonlijk toe en dankte hen voor het vele werk dat verricht wordt voor de vereniging, waardoor de Kring zeer gewaardeerd wordt in breed verband door haar leden en de Bergse gemeenschap.

De voorzitter richtte een bijzonder woord van dank aan hen welke vanavond niet aanwezig konden zijn en dit gezellig samen zijn hebben moeten missen.

Mocht het zijn dat u de uitnodiging voor deze bijeenkomst heeft gemist laat het ons weten, zodat ons duidelijk wordt wat hierin is fout gegaan en herhaling voorkomen kan worden.

De voorzitter sprak de hoop uit dat het Bestuur nog vele jaren op hun vrijwillige bijdrage mocht blijven hopen en plaatste hierbij een oproep aan alle aanwezigen eens in de naaste omgeving te polsen of er personen zijn die bereid zijn een bijdrage, in welke vorm dan ook, aan het vrijwilligerswerk voor de Oudheidkundige-Kring te leveren. Er liggen binnen de vereniging uitdagingen, die nu geen aandacht krijgen en waar iemand zijn of haar ambities een plaats kan geven. Mocht u iemand op het oog hebben maar zelf te ver van de persoon afstaat om deze te benaderen geef het even door aan het secretariaat, wij zullen dan op discrete wijze de persoon benaderen. De noodzaak tot verjonging van de actieve groep wordt met de jaren steeds groter en vormt een bedreiging voor het voortbestaan van de vereniging.



*Joop en zijn echtgenote verzorgden hun gasten uitstekend*



*foto's: Wim van Alphen*

Tot slot dankte hij Joop de Vries en zijn echtgenote voor de prima verzorgde avond en Willy van Beijsterveldt voor de geboden gastvrijheid in haar fraaie accommodatie en bracht daarna een toast uit op aller gezondheid.

## Halvezolenroute in beeld?



Een fietsroute van 20,4 km over de voormalige Halve Zolen spoorlijn door de Langstraat. De route voert je langs 19 punten.

### **Alsmaar rechtdoor**

De mens wil vooruit. En er zijn altijd mensen die als eerste gaan. Pioniers, die nieuwe gronden veroveren. De Langstraat was in de middeleeuwen een moerassig, geïsoleerd gebied. Ongeschikt voor bewoning. In 1422 gaf de graaf van Holland opdracht tot het aanleggen van een dijk. De eerste nederzettingen langs deze dijk groeiden uit tot een bloeiend gebied: de Langstraat.

Het landschap waar je doorheen fietst is rechttoe rechtaan: strakke lijnen snijden door het landschap: spoorlijn, dijk en haaks daarop het slagenlandschap. Het is een wijd landschap dat de rijkdom aan verhalen niet zomaar prijsgeeft.

Met behulp van deze route ontdek je deze verhalen. De schoonheid van het landschap, het lef en de pioniersgeest waarmee de eerste ontginningen zijn neergezet, het uithoudingsvermogen, de periode van armoede, de agrariërs die leer gingen looien omdat op de zandgronden weinig wilde groeien. De industriële revolutie die zorgde voor de aanleg van de spoorlijn die de rest van de wereld dichterbij bracht. De trots, de creativiteit en de veerkracht om elke crisis in de lederindustrie te overwinnen.

Spring op de fiets en ontdek de Langstraat!

### **Startpunt**

Markt Geertruidenberg (je kunt op elk gewenst punt starten)  
4931 BT Geertruidenberg

### **Openbaar vervoer**

Kom je met het openbaar vervoer en heb je geen fiets? Pak de bus naar de Stationsweg in Geertruidenberg. Op de Markt, bij de Bergsche Fietswinkel, kun je eventueel een fiets huren. Voor een (elektrische) fiets kun je ook terecht bij Profile van Oord in Raamsdonksveer.

### **Eigen vervoer**

Je kunt de route op elk gewenst punt starten. Maar om het makkelijk te maken: begin op de Markt in Geertruidenberg of het Raadhuisplein in Drunen.



De Langstraat route in beeld

Ontdek ook de verdere plannen voor het oostelijk deel van De Langstraat. Volg onderstaande link.

<https://oostelijkelangstraat.nl/default.aspx>

<https://www.brabantvertelt.nl/uncategorized/halvezolenroute>

## Museum de Roos pakt uit!!

Museum De Roos heeft een nieuwe expositie ingericht onder de naam: Museum De Roos pakt uit!!

Er zijn in de Lannoy-kamer een groot aantal geschonken objecten tentoongesteld, die niet permanent in het museum te zien zijn, maar bewaard worden in het depot.

**Museum de roos pakt uit!!**



**Museum De Roos - Geertruidenberg  
1 november t/m 28 april 2019**

[www.museumderoos.nl](http://www.museumderoos.nl)

Ze zijn daarentegen zeker de moeite van het bekijken waard! Bijvoorbeeld.

- voorwerpen uit het voormalige H. Agnes-ziekenhuis;
- met de hand geschreven menu's uit het einde 19e en begin 20e eeuw, van de familie de Bruyn (vroegere eigenaars van het pand De Roos);
- een doopjurkje, geschonken door dhr Piet v.d. Ploeg, waarin heel wat 'Bergenaren' in de loop van de 20e eeuw gedoopt moeten zijn.....;
- een prachtig bureau, afkomstig uit het pand aan de Markt 48.

Te veel om op te noemen. Kom eens kijken!

Kijk voor meer informatie op, <http://www.museumderoos.nl/index.php?menuitemID=83&taalID=2>

## Ledenvaria:

## Agenda:

- **Lezingen Oudheidkundige Kring**  
**20 december** Cees Schuller, "de Thorlijn met thuisbasis Geertruidenberg"  
**17 januari** Henk van der Loo, "de Islam en het Christendom"  
**21 februari** Frank Timmers, "Het spel Carnaval"
- **Vergadering bestuur OKG** datum komende vergadering. nb
- **Expositie OKG "Sportief Geertruidenberg"**. Vanaf 10 september 2018 te bezichtigen in de openbare bibliotheek Theek 5 te Raamsdonksveer. Is doorgaans dagelijks te bezoeken gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
- **Dinsdag 30 oktober** Zijn de toekomstperspectieven Amergebied met omwonenden, ondernemers en experts, bijvoorbeeld op het gebied van energie, economie, recreatie en natuur besproken. Meer weten?, [https://www.geertruidenberg.nl/inwoners/toekomst-amercentrale\\_43868/](https://www.geertruidenberg.nl/inwoners/toekomst-amercentrale_43868/)
- **Op zaterdag 24 november vindt in het gemeentehuis van 13.00 tot 17.00 uur de (open) Dag van Verbinding plaats.** U bent van harte uitgenodigd! Kom een kijkje nemen bij de verschillende kraampjes. Noteer alvast datum en tijd in uw agenda. Volgende week vertellen we u meer over het programma. Meer informatie, [http://ps://www.geertruidenberg.nl/inwoners/nieuws\\_42560/tem/open-dag-24-november\\_160000.html](http://ps://www.geertruidenberg.nl/inwoners/nieuws_42560/tem/open-dag-24-november_160000.html)
- **Werkplan 2019** Het bestuur van Brabants Heem heeft voor 2019 zijn werkplan vastgesteld. Dat is te lezen op de site. Het werkplan komt aan de orde op de vergadering van de Raad van Aangeslotenen van **29 november** meer weten?, <http://ps://www.brabantsheem.nl/1018-werkplan-brabants-heem-voor-2019.html>
- **2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.** De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Meer informatie zie <https://cultureelerfgoed.nl/2018>
- **Open Tuinen Dagen** vrijdag 14 juni 2019 tot 16 juni 2019. Tijdens het derde weekend van juni openen meer dan 30 tuinen van zowel particulieren als instellingen hun deuren weer voor het publiek. Dit jaar is het thema 'kunst'. Meer informatie <http://ps://erfgoedstem.nl/events/open-tuinen-dagen/>
- 
- **Archeologie en de Noord/Zuidlijn**  
 Interessante opgravingen tijdens de aanleg van de Noord Zuid lijn te Amsterdam. *Volg de linkjes.*  
<https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/vindplaatsen/noord-zuidlijn/>  
 Meer informatie  
 De website <https://belowthesurface.amsterdam/>

## Planoverleg schema 2018

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Meer weten volg deze link, <http://www.monumentenhuisbrabant.nl/nieuws/>

## Van onze bibliotheek



In de vorige uitgave is uw aandacht gevraagd voor boeken welke niet (meer) passen in ons archief en beschikbaar zijn voor onze leden. Heeft u interesse kom dan eens langs op de kringavond op maandagen van 19:30 tot 21:30 uur.

**Circulatie heemkunde bladen**

Wist u dat binnen de kring diverse bladen circuleren welke in een roulatiesysteem onder de leden worden doorgegeven? Heeft u hiervoor interesse kunt u zich opgeven bij Anne v.d. Berg-ter Schure of via email [info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl](mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl)

Een overzicht van deze bladen treft u hieronder;

- De Klok Heemkunde kring Made
- De Mulder Heemkunde kring Gilze Rijen
- De Wazerwijn Heemkunde kring Dongen
- Engelbrecht van Nassau Heemkunde kring Breda
- De Búrt Heemkundekring Hooge en Lage Zwaluwe
- Effe Lústere Heemkunde kring Werkendam
- De Waterschans Heemkunde kring Bergen op Zoom
- Met gansen trou Heemkunde kring Heusden e.o.
- De Koerier Brab. Heem en Erfgoed Brabant
- Holland Historisch tijdschrift
- Immaterieel erfgoed
- Saillant Stichting Menno van Coehoorn
- Westerheem Nederlandse Archeologie
- Zuidwesterheem Archeologie Zuidwest Nederland
- Vitruvius Vakblad voor erfgoed professionals
- Terra Cognita Archeologische vereniging Land van Heusden en Altena
- Archeologisch Magazine
- InBrabant tijdschrift van Erfgoed Brabant

**Van de redactie**

Beste leden van de Oudheidkundige Kring Geertruidenberghe,

Mocht u kopij willen aanleveren voor het KringNieuws of NieuwsFlits wil ik u dit even mee geven:

De uiterste inleverdatum van kopij voor KringNieuws nr. 9 is **30-11-2018**. Het KringNieuws valt dan in de week van 10-12-2018 in de bus.

Mocht er tussendoor belangrijk nieuws te melden zijn wordt een NieuwsFlits via email verzonden.

Tip: kent u iemand in uw omgeving die geen email-adres heeft druk de NieuwsFlits even af en doe die dan bij deze persoon in de bus.

Stuur **kopij** als Word-document, platte tekst, dus geen opmaak.

Stuur **foto's** (onder vermelding van wie, wat, waar en wanneer) naar **John François:**  
[john.francois@hotmail.com](mailto:john.francois@hotmail.com)

Met vriendelijke groet,  
 De redactie KringNieuws